



GẶP GỠ 14
ÔN TẬP



“ Đấng Bảo Trợ sẽ đến ”

(Jn. 16: 5 - 15)

LẠY CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến cùng chúng con, để giờ học hôm nay giúp chúng con chăm chỉ. Học Lời Chúa ban cho con, tập Lời Chúa trao cho con mến yêu mọi người.

Học giáo lý cho con
nguồn sống và an vui.
Học giáo lý hôm nay
hạnh phúc đến trong
con.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 1: Con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa.

Với trí khôn tự nhiên con người có khả năng nhận biết có Thiên Chúa. Nhưng những điều sâu xa về Thiên Chúa thì vượt quá khả năng của con người, cần phải được Thiên Chúa mạc khải.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 2: Thiên Chúa tỏ mình cho con người.

Thiên Chúa tỏ mình cho con người, để con người có thể đến với Thiên Chúa và tham dự vào sự sống thần linh của Ngài.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 3: Thiên Chúa nói với con người qua Kinh Thánh.

Kinh Thánh là bộ sách ghi lại Lời Thiên Chúa nói với con người, được các thánh ký viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Để hiểu Kinh Thánh, chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần soi sáng và vâng theo sự chỉ dạy của Hội Thánh.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 4: Nội dung Kinh Thánh.

Kinh Thánh gồm Cựu Ước và Tân Ước, trong đó bốn cuốn Tin Mừng là quan trọng nhất. Kinh Thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn toàn thể đời sống chúng ta.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 5: Con người đáp lại lời
Thiên Chúa.

Để đáp lại tình thương của Thiên Chúa,
Con người cần đặt trọn niềm tin thác vào
Ngài và để Ngài hướng dẫn đời sống
chúng ta.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 5: Con người đáp lại lời
Thiên Chúa.

Để đáp lại tình thương của Thiên Chúa,
Con người cần đặt trọn niềm tin thác vào
Ngài và để Ngài hướng dẫn đời sống
chúng ta.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 6: Luyện tính tốt 1: Bắt đầu và kết thúc một ngày.

Để sống đẹp lòng Chúa, chúng ta hãy bắt đầu ngày sống với tâm tình tạ ơn và dâng ngày cho Chúa; kết thúc ngày sống với tâm tình tạ ơn.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 7: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất.

Thiên Chúa tỏ cho chúng ta biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, tự hữu, trung tín, chân thật và giàu lòng xót thương. Chúng ta phải tin kính và phụng thờ Ngài trên hết mọi sự.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 8: Thiên Chúa tạo dựng và chăm sóc mọi loài mọi vật.

Thiên Chúa tạo dựng và không ngừng chăm sóc mọi loài mọi vật để biểu lộ và thông ban vinh quang của Ngài, để chúng tiến dần đến mức hoàn hảo như Thiên Chúa muốn.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 9: Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài.

Được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, con người được mời gọi thông phần vào đời sống thần linh của Thiên Chúa, có khả năng nhận biết và yêu mến Ngài một cách tự do.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 10: Tổ tông loài người phạm tội.

Tội tổ tông làm cho loài người mất ơn nghĩa với Thiên Chúa, mất sự hoà hợp với bản thân, với người khác và vạn vật, phải đau khổ và phải chết, nhưng Thiên Chúa không bỏ mà còn hứa ban Đấng Cứu Thế đến để cứu chuộc.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 11: Thiên Chúa chọn tổ phụ Abraham.

Để thực hiện lời hứa cứu độ, Thiên Chúa đã chọn tổ phụ Abraham để thành lập một dân riêng chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 12: Lễ Vượt qua và Giao ước Sinai.

Lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Qua Giao ước Sinai, Thiên Chúa kí kết giao ước với dân Israel và ban cho họ Mười Điều Răn.



ÔN TẬP

Gặp Gỡ 13: Dân Chúa mong đợi
Đấng Cứu Thế.

Để chuẩn bị tâm hồn dân Chúa đón nhận Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ đến loan báo và hướng dẫn dân Israel cách thức mong chờ xứng hợp.

CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài, đặc biệt đã tạo dựng nên loài người chúng con giống hình ảnh Chúa và có khả năng nhận biết Chúa. Mặc dù, tổ tông loài người đã phạm tội nhưng Chúa vẫn yêu thương ban lời hứa cứu độ. Chúng con xin hết lòng tri ân cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, xin dạy chúng con biết sống xứng đáng là con cái Chúa để mọi người nhận biết Chúa là Cha yêu thương. Amen.



Chọn đề A và B

ĐỀ A

ĐỀ B



Câu 1

Những điều chúng ta phải tin được Hội Thánh tóm tắt ở đâu?

A

Trong kinh Lạy Cha

S**B**

Trong kinh Tin Kính

S**C**

Trong kinh Sáng danh

Đ

ĐỀ A

NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

01:00

Câu 2

Trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh là:

A

Ông Abraham

S

B

Chúa Giêsu

Đ

C

Ông Môsê

S

Câu 3

Vì sao chỉ có tổ tông phạm tội mà cả loài người mắc tội?

A Vì tổ tông chúng ta phạm tội quá nặng.

S

B Vì loài người liên đới với nhau như trong một thân thể duy nhất.

Đ

C Vì tổ tông loài người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ.

S

Câu 3

Vì sao chỉ có tổ tông phạm tội mà cả loài người mắc tội?

A Vì tổ tông chúng ta phạm tội quá nặng.

S

B Vì loài người liên đới với nhau như trong một thân thể duy nhất.

Đ

C Vì tổ tông loài người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ.

S

ĐỀ A

NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

01:00

Câu 4

Thiên Chúa tỏ mình cho chúng ta bằng:

A

Lời nói.

S

B

Việc làm

S

C

Cả hai

Đ

ĐỀ A

NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

01:00

Câu 5

Kinh Thánh là bộ sách ghi lại:

A

Lời Thiên Chúa nói với con người và được viết dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.

S

B

Lời giảng dạy của Hội Thánh.

Đ

C

Cả hai câu a và b đều đúng.

S

Câu 6

Thiên Chúa đã tạo nên mọi sự bằng cách dùng:

A

Vật chất để tạo nên mọi sự.

S**B**

Lời quyền năng của Ngài mà tạo nên mọi sự từ hư không.

Đ**C**

Sai các thiên thần đi tạo dựng mọi loài mọi vật.

S

ĐỀ A

NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

01:00

Câu 7

Con người được dựng nên giống hình ảnh:

A

Thiên thần.

S

B

Thiên Chúa.

Đ

C

Cả hai đều đúng

S

ĐỀ A**NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT****01:00****Câu 8***Sau khi tạo dựng, Thiên Chúa:***A**

Không cần phải tiếp tục chăm sóc mọi loài mọi vật nữa.

S**B**

Giao hết cho con người tiếp tục chăm sóc mọi loài mọi vật.

S**C**

Tiếp tục chăm sóc mọi loài mọi vật.

Đ

Câu 9

Để thực hiện lời hứa cứu độ, trước tiên Thiên Chúa:

A Chọn ông Abraham để tạo nên một dân riêng.

Đ

B Chọn ông Môsê để giải phóng dân Do Thái.

S

C Lập giao ước với dân Do Thái trên núi Sinai.

S

ĐỀ A

NHẤN A, B, C, D ĐỂ CHỌN CÂU ĐÚNG NHẤT

01:00

Câu 10

Lễ Vượt qua của dân Do Thái là lễ kỷ niệm việc:

A

Dân Do Thái vượt qua sa mạc vào đất hứa.

S

B

Thiên Chúa cứu thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập.

Đ

C

Ông Nôê vượt qua trận lụt Hồng thủy.

S

Câu 11

Với trí khôn tự nhiên, chúng ta có thể nhận ra có Thiên Chúa.

A**Đúng****Đ****B****Sai****S**

Câu 12

Trọng tâm của toàn bộ Kinh Thánh là hoạt động của Chúa Thánh Thần xuyên qua lịch sử của Hội Thánh.

A**Đúng****Đ****B****Sai****S**

Câu 13

Vì tổ tông đã phạm tội nên mọi người đều sinh ra trong tình trạng tội lỗi, bản tính bị yếu đuối và dễ nghiêng về điều xấu.

A**Đúng****Đ****B****Sai****S**

Câu 14

Lễ Vượt Qua báo trước việc Chúa Giêsu chết và sống lại để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.

A**Đúng****Đ****B****Sai****S**

SINH HOẠT GIÁO LÝ



VIDEO MÚA CỬ' ĐIỆU

CÙNG CHÚA
VUI HỌC



LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

**KINH
SÁNG
DANH**





DẶN DÒ





LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

MÁI
TRƯỜNG
GIÊSU





**HẸN GẶP LẠI CÁC EM
TRONG GIỜ GẶP GỠ TỚI**

Chúc các em đầy ơn Chúa

