

GẶP GỠ 30:



ÔN TẬP

CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ



KIỂM TRA GẶP GỠ 29

CHÚA KI-TÔ TỔNG KẾT LỊCH SỬ



1) Sau khi học về lịch sử Hội Thánh, em có cảm nghĩ thế nào về Hội Thánh? (...)

2) Người Ki-tô hữu được mời gọi làm những gì để hướng về ngày Chúa đến?

=> Chúng ta hướng đến ngày Chúa trở lại bằng cách nỗ lực góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bác ái trên trần gian này.




EVANGELIUM
EGO SUM
VIA ET
VERITAS
ET VITA

GẶP GỠ 30:



ÔN TẬP



NGHE LỜI CHÚA

CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA



Vậy là một năm học giáo lý đã qua. Giờ đây, mỗi người chúng ta cùng nhớ lại những ơn lành Chúa đã ban cho lớp chúng ta và cho từng người chúng ta trong năm vừa qua. Hãy tạ ơn Chúa vì những điều đó.

Chúng ta cũng xin lỗi Chúa vì những chểnh mảng, những thiếu sót trong năm qua. Nhiều lần chúng ta đã làm ngơ hoặc khước từ lời mời gọi của Chúa trong việc thăng tiến đời sống đức tin.



Kết thúc năm học Giáo lý Kinh Thánh 3, chúng ta được Chúa mời gọi ra đi để loan báo Tin Mừng cho mọi người, như xưa kia Phao-lô và Ba-na-ba đã được sai đến với dân ngoại.

Mời các em đứng lên, cùng lắng nghe Lời Chúa.

CÔNG BỐ LỜI CHÚA



Bài trích sách Công vụ Tông đồ.

(Cv 13,1-5)

Trong Hội Thánh tại An-ti-ô-khi-a, có những ngôn sứ và thầy dạy, đó là các ông Ba-na-ba, Si-mê-ôn biệt hiệu là Đen, Lu-ki-ô người Ky-rê-nê, Ma-na-en, bạn thời thơ ấu của tiểu vương Hê-rô-đê, và Sao-lô.



Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo: “Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” Bảy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

Vậy, được Thánh Thần sai đi, hai ông xuống Xê-lêu-ki-a, rồi từ đó đáp tàu đi đảo Síp. Đến Xa-la-min, hai ông loan báo lời Thiên Chúa trong các hội đường người Do-thái. Có ông Gio-an giúp hai ông.

Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa.



HIỂU LỜI CHÚA



Dẫn ý từ Lời Chúa:

a) Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một chuyện kể hay một bài giảng?

=> Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một chuyện kể.

b) Đoạn Lời Chúa nói tới những nhân vật nào?

=> Các nhân vật: Ba-na-ba, Si-mê-ôn, Lu-ki-ô, Ma-na-en, Sao-lô, Thánh Thần, Gio-an.

c) Ai là nhân vật chính?

=> Nhân vật chính là Ba-na-ba và Sao-lô.

d) Tìm câu tóm ý cho đoạn Lời Chúa?

=> Câu tóm ý: Câu 2b

“Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.”

e) Đặt tựa đề ngắn cho đoạn Lời Chúa?

=> Tựa đề ngắn: **Lời mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng.**



Hãy ra đi...

NỘI DUNG GẶP GỠ 29 :



CHÚA KI-TÔ TỔNG KẾT LỊCH SỬ

I. TÓM TẮT CÁC BÀI ĐÃ HỌC

- Các em đọc lại phần tóm tắt các bài đã học trong sách Giáo lý sinh.

Phần III: HỘI THÁNH TIẾN BƯỚC TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI

Phần IV: ĐƯỢC SAI VÀO THẾ GIỚI HÔM NAY



HỌC CÙNG GIÊSU

Có 20 câu hỏi trắc nghiệm để ôn tập lại kiến thức trong Phần III và Phần IV của sách Giáo lý Kinh Thánh 3. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các phương án được đưa ra. Đáp án sẽ có sau 10 giây.



Câu 1. Câu nào sau đây mô tả đời sống của các Ki-tô hữu đầu tiên:

- a. Chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, sống hiệp thông với nhau.
- b. Cử hành thường xuyên lễ bẻ bánh, rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại.
- c. Viết bộ sách Tân Ước.
- d. Hăng say rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái và dân ngoại.

1

Câu 2. Ba thế kỷ đầu, các Ki-tô hữu sống thế nào trong đế quốc Rô-ma?

- a. Các Ki-tô hữu được tự do tôn thờ một Thiên Chúa.
- b. Các Ki-tô hữu vừa tôn thờ Thiên Chúa vừa tôn thờ các thần của đế quốc Rô-ma.
- c. Các Ki-tô hữu trung thành tôn thờ một Thiên Chúa dù bị chống đối và bách hại.
- d. Các Ki-tô hữu tôn thờ Thiên Chúa và hoàng đế Rô-ma.

1

**Câu 3. Hoàng đế Con-tan-ti-nô I ra chiếu chỉ
Mi-la-nô năm 313 chấm dứt gần 300 năm
bách hại Ki-tô giáo, nhờ đó:**

- a. Hội Thánh phát triển, năm 325 họp Công đồng Ni-cê-a và công bố kinh Tin Kính.
- b. Đời sống đan tu phát triển ở Đông và Tây phương.
- c. Có những dân Man Di gia nhập Ki-tô giáo.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 4. Thế kỷ X, dân chúng Châu Âu nghèo khổ vì bệnh dịch, đói kém và chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, Hội Thánh:

- a. Tổ chức liên minh Công giáo chiến đấu bảo vệ Châu Âu khỏi các nước Hồi giáo xâm chiếm.
- b. Nỗ lực nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa cho dân chúng.
- c. Mở rộng truyền giáo sang các nước Châu Á.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 5. Hội Thánh bên Đông phương ly khai khỏi Hội Thánh bên Tây phương và trở thành Chính thống giáo:

- a. Vào năm 1045, do Hội Thánh bên Đông phương đòi thay thế tiếng Latinh bằng tiếng Hy Lạp.
- b. Vào năm 1054, do những tranh chấp về quyền bính, những khác biệt về lễ nghi, văn hóa.
- c. Vào năm 1054, do Hội Thánh bên Tây phương cho rằng Chúa Thánh Thần phát xuất bởi một mình Chúa Cha mà thôi.
- d. Vào năm 1054, do Hội Thánh bên Đông phương không chấp nhận bánh có men trong Thánh lễ.

Câu 6. Thế kỷ XI – XIII, trong Hội Thánh xảy ra biến cố nào sau đây:

- a. Các nước Châu Âu liên kết thành khối Ki-tô giáo, dưới sự hướng dẫn của Giáo hoàng.
- b. Khối Ki-tô giáo tổ chức 8 cuộc Thập tự chinh để giải phóng Đất Thánh khỏi tay người Hồi giáo nhưng không thành công.
- c. Xuất hiện lạc giáo Van-đô và Ca-tha, họ bị trấn áp bằng võ lực và Tòa Điều tra của Giáo Hội.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

Câu 7. Thế Kỷ XI – XIII, trong Hội Thánh có những điểm sáng nào?

- a. Công đồng La-tê-ra-nô IV đưa ra những chỉ thị cụ thể để cải cách Hội Thánh. Các đan sĩ và các dòng tu như Đa-minh, Phan-xi-cô... góp phần rất lớn trong việc cải cách Hội Thánh và truyền giáo.
- b. Thành lập nhiều đại học. Học phái Kinh viện ra đời. Các ngành nghệ thuật đều lấy cảm hứng từ tôn giáo.
- c. Câu a, b đều đúng.
- d. Chỉ câu a đúng.

Câu 8. Thế kỷ XIV-XV, Châu Âu gặp khủng hoảng vì:

- a. Hội Thánh chia rẽ 40 năm với hai Giáo hoàng, Hồi giáo chiếm thành Viên.
- b. Hội Thánh chia rẽ 40 năm với hai Giáo hoàng, xã hội bị xáo trộn vì chiến tranh và dịch bệnh.
- c. Hội Thánh chia rẽ 40 năm với hai Giáo hoàng, dịch đen, cuộc ly khai của ông Lu-tê-rô.
- d. Chiến tranh Trăm Năm giữa Anh và Pháp, vua Hen-ri VIII nước Anh lập ra Anh giáo.

Câu 9. Những biến cố nào sau đây xảy ra trong thế kỷ XVI:

- a. Phong trào Phục hưng, dịch đen, các thừa sai đem Tin Mừng đến châu Mỹ.
- b. Vua Hen-ri nước Anh ly khai khỏi Hội Thánh Công giáo lập ra Anh giáo, chiến tranh Trăm Năm.
- c. Phong trào Phục Hưng, khám phá những miền đất mới mở đường truyền bá Tin Mừng, Tin Lành và Anh giáo ra đời, Công đồng Tren-tô canh tân Hội Thánh.
- d. Các thừa sai đem Tin Mừng đến Châu Phi, Công đồng Tren-tô canh tân Hội Thánh, chiến thắng Hồi giáo tại Viên.

Câu 10: Câu nào sau đây sai:

- a. Sau công đồng Tren-tô, ở Châu Âu chiến tranh xảy ra liên miên khiến dân chúng khốn khổ. Nhiều giáo dân và linh mục hoạt động bác ái để giúp đỡ họ.
- b. Nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ qua chuỗi kinh Mân Côi, liên minh Công giáo đã khiến Hồi giáo phải rút khỏi Viên năm 1683.
- c. Thế kỷ XVIII, các triết gia muốn đặt lại các bậc thang giá trị dựa vào “ánh sáng” của mạc khải thay vì lý trí.
- d. Năm 1789, cách mạng Pháp bùng nổ gây ảnh hưởng toàn thế giới. Giáo Hội Pháp bị bách hại dữ dội.

Câu 11. Thế kỷ XIX, con người chống tôn giáo vì:

- a. Khoa học phát triển vượt bậc, con người ý thức về khả năng của mình.
- b. Tưởng mình có thể giải thích và làm chủ mọi sự.
- c. Coi tôn giáo là sản phẩm của những người dốt nát, cản đà tiến của nhân loại.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 12. Thế kỷ XIX, Hội Thánh có những điểm nào nổi bật:

- a. An ủi và giúp đỡ các nạn nhân trong hai cuộc thế chiến, rao giảng Tin Mừng cho các miền xa lạ.
- b. Lên án bất công trong thời đại công nghiệp, canh tân Hội Thánh, các bác học Công giáo có nhiều đóng góp, xuất hiện những chứng nhân giữa thời đại công nghiệp, nhiều thừa sai đi tới các miền xa lạ để rao giảng Tin Mừng.
- c. Lên án những bất công trong thời đại công nghiệp, canh tân Hội Thánh, cổ võ phong trào đại kết.
- d. Câu a và c đúng.

Câu 13. Các Ki-tô hữu trẻ cần làm gì để gây men Tin Mừng cho bạn bè?

- a. Vui vẻ, chu toàn bổn phận.
- b. Góp phần vào những việc chung.
- c. Liên kết với nhau để lan tỏa Tin Mừng và tạo nên sức mạnh cho việc tông đồ.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 14: Thánh Gio-an Bốt-cô chỉ ra con đường nên thánh phù hợp với tuổi trẻ là:

- a. Vui tươi, tham gia Hội đồng Giáo xứ và Hội Thánh Tâm.
- b. Chuyên cần học tập, tham gia Hội các bà mẹ Công giáo.
- c. Vui tươi, chuyên cần và phục vụ.
- d. Câu a, b, c đều đúng.



Câu 15. Trong thế kỷ XX, Hội Thánh có những điểm nào nổi bật:

- a. Giáo dân không ngần ngại nói và sống đức tin giữa xã hội đầy biến động.
- b. Các Hội Thánh địa phương từng bước trưởng thành.
- c. Công đồng Va-ti-ca-nô II và phong trào đại kết thúc đẩy sự hiệp nhất các Ki-tô hữu.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 16. Các Ki-tô hữu có bổn phận bảo vệ và củng cố sự hiệp nhất bằng cách:

- a. Yêu thương, kính trọng và nói tốt về nhau.
- b. Khiêm tốn học hỏi điều tốt của nhau.
- c. Hợp tác với nhau trong tình huynh đệ.
- d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 17. Câu nào sau đây sai:

a. Năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam đồng thời truyền bá đạo Công giáo là đạo của nước Pháp vào Việt Nam.

b. Các giáo sĩ Tây phương theo các đoàn tàu buôn Bồ Đào Nha đến Việt Nam rao giảng Tin Mừng.

c. Người Việt Nam đón nhận Tin Mừng nồng nhiệt, nhưng do ganh ghét, hiểu lầm mà người Công giáo Việt Nam bị bách hại gần 300 năm.

d. Dù bị bách hại gần 300 năm, Hội Thánh Việt Nam vẫn phát triển nhờ máu đào của các Ki-tô hữu đã đổ ra làm chứng cho đức tin.

Câu 18. Câu nào sau đây sai:

- a. Thời Pháp thuộc, người Công giáo Việt Nam đều yêu mến quê hương và đã đấu tranh cho độc lập dân tộc bằng nhiều cách.
- b. Hàng giáo phẩm Việt Nam được thiết lập năm 1950.
- c. Năm 1964, Tòa Thánh cho phép các tín hữu Việt Nam được dùng kiểu cúng lễ Á đông để bày tỏ lòng tôn kính tổ tiên.
- d. Năm 1975, Hội Thánh Việt Nam chọn đường hướng “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Câu 19. Các bạn trẻ được mời gọi nỗ lực học hành, rèn luyện bản thân, chu toàn bổn phận để:

a. Phục vụ Hội Thánh.

b. Lo cho tương lai bản thân.

c. Giúp ích cho đất nước, cho xã hội và cho cả cộng đồng nhân loại.

d. Câu a, b, c đều đúng.

1

Câu 20. Câu nào sau đây sai:

- a. Hội Thánh luôn được Thiên Chúa dẫn dắt trong suốt dòng lịch sử ở trần gian và đã được hoàn tất sau cái chết cứu độ của Chúa Giê-su.
- b. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Chúa, Hội Thánh không những đứng vững qua bao khó khăn, mà còn đóng góp một cách tích cực cho nhân loại về các mặt văn hóa, xã hội và cả về mặt kinh tế.
- c. Lịch sử Hội Thánh sẽ còn kéo dài cho đến ngày cuối cùng, khi Chúa Ki-tô sẽ đến để hoàn tất mọi sự.
- d. Chúng ta hướng về ngày Chúa lại đến trong vinh quang bằng cách góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bác ái.

II. GỢI Ý THẢO LUẬN

Chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 câu hỏi trong vòng 5 phút. Sau khi thảo luận, mỗi nhóm sẽ trình bày lại cho cả lớp.

Câu 1: Tại sao có thể nói rằng: càng học lịch sử Hội Thánh ta càng thấy rõ Hội Thánh là công cuộc của Thiên Chúa chứ không phải là công cuộc của loài người?

Câu 2: Khi học lịch sử Hội Thánh, điều gì đánh động bạn nhất hoặc có ấn tượng nhất và bạn rút ra kết luận nào?

Câu 3: Hãy dựa trên những hiểu biết của bạn về lịch sử Hội Thánh để trình bày về “Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”.

CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ



SỐNG LỜI CHÚA



1. Bài học tâm linh:

Xưa kia, các tông đồ đã được Chúa Giê-su sai đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo đến tận cùng thế giới; ngày nay, chúng ta cũng được Chúa mời gọi ra đi như thế. Chúng ta hãy quyết tâm làm đẹp lòng Chúa Thánh Thần để sống xứng đáng là con cái Chúa Cha. Chúng ta quyết thắng tiến chính mình trên con đường nên thánh bằng vui vẻ, chuyên cần và phục vụ.



A decorative rectangular frame made of light brown wooden planks. The corners are adorned with lush greenery, including various leaves, small red flowers, and butterflies in yellow and blue. The background is white with soft green circular accents.

KẾT THÚC

1. Dặn dò:

- Nhớ làm việc tốt với tâm tình yêu thương, phục vụ mọi người xung quanh.
- Nhớ không làm việc xấu để quyết tâm nên thánh mỗi ngày.



2. Cầu nguyện cuối giờ: Hát KINH HÒA BÌNH



Thánh Ca

Lm Nguyễn Sang



Kinh Hòa Bình

Nghe Nhạc Thánh Ca



NGUYỄN CHÚC CÁC EM BÌNH AN



VÀ NGÀY CÀNG THĂNG TIẾN