

GẶP GỠ 15

ĐẤT HỨA VÀ CÁC VUA ĐẦU TIÊN



CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần. Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa. Trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ĐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến áp ủ con ngày đêm. Nhuận thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA



Sau khi ông Mô-sê chết, ông Giô-suê lên thay. Từ đồng bằng bên phía đông sông Gio-đan, ông Giô-suê dẫn dân Ít-ra-en băng qua sông vào chiếm đất Ca-na-an.

Sau khi chia đất đai cho từng chi tộc, ông Giô-suê tổ chức đại hội tại Si-khem. Tại đây, ông long trọng nhắc lại Giao ước mà trước đây dân Ít-ra-en đã ký kết với Thiên Chúa tại Xi-nai. Toàn dân cam kết sẽ trung thành và phụng thờ Chúa như cha ông của họ.

Mời các em lắng nghe Lời Chúa.

CÔNG BỒ LỜI CHÚA



Bài trích sách Giô-suê (Gs 24,14-17)

*Lúc ấy ông Giô-suê nói với dân Ít-ra-en rằng:
“Bây giờ anh em hãy kính sợ Đức Chúa, hãy
chân thành và trung tín phụng thờ Người.
Anh em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em
đã phụng thờ bên kia Sông Cả và ở Ai-cập,
và hãy phụng thờ Đức Chúa.*

Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa.”

Dân đáp lại: “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác! Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua.”

Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa

HIỂU LỜI CHÚA



**Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe
là một chuyện kể hay một bài giảng?**

Đoạn Lời Chúa là một chuyện kể về
việc Giô-suê kêu gọi dân Ít-ra-en
chọn Thiên Chúa và từ bỏ các thần
ngoại.

**Em hãy tìm câu tóm ý
hoặc câu tiêu biểu của đoạn Lời Chúa?**

Gs 24, 15:

“Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa”

**Em hãy đặt một tựa đề ngắn cho đoạn
Lời Chúa?**

**Dân Ít-ra-en cam kết thờ phượng
Thiên Chúa.**

I. CHINH PHỤC ĐẤT HỨA

Miền đất Thiên Chúa hứa cho dân Ít-ra-en nằm hai bên bờ sông Gio-đan.

Cho đến cuối đời ông Mô-sê, dân Ít-ra-en mới chỉ chiếm được phần đất phía đông, bên dưới biển Chết.

Sau khi ông Mô-sê qua đời, ông Giô-suê là người phụ tá của ông Mô-sê, chịu trách nhiệm đưa dân Ít-ra-en vào Đất Hứa.

Muốn vào được Đất Hứa phải đánh thắng các dân địa phương, triệt hạ các thành trì phòng thủ của họ. Dân Ít-ra-en đã có lúc nản lòng trước viễn ảnh phải chinh chiến.

Bước đầu tiên trong cuộc chinh phục là vượt qua sông Gio-đan.

Phần đất đầu tiên được chinh phục là thành Giê-ri-khô, gần chỗ vượt sông. Nhờ Thiên Chúa trợ lực, dân Ít-ra-en chiếm thành này dễ dàng.

Dù vậy, trừ một vài điểm kháng cự còn kéo dài vài thế kỷ, hầu hết các thành Ca-na-an đều được chinh phục trong vòng 50 năm sau đó.

Khi vừa chiếm được lãnh thổ và chia đất cho từng chi tộc, ông Giô-suê quy tụ toàn dân tại Si-khem để nhắc lại lời giao ước. Dân chúng thề hứa trung thành với Thiên Chúa và tuân giữ các điều răn của Ngài.

II. CÁC THỦ LÃNH

Sau khi vào Đất Hứa, suốt 200 năm, dân Ít-ra-en sống theo từng chi tộc, không có vua, chỉ một mình Thiên Chúa đích thân hướng dẫn họ.

Vì sống lẫn lộn với những dân bản địa nên dân Ít-ra-en nhiều lần bị lôi cuốn chạy theo các thần ngoại của họ, vi phạm Giao ước với Thiên Chúa.

Thiên Chúa tiếp tục giáo dục họ bằng cách:

- Bao lâu họ còn trung thành với Giao ước, họ còn được bình an.
- Ngược lại, khi nào họ lãng quên Giao ước, họ liền bị các dân xung quanh đánh phá.
- Khi họ hồi tâm ăn năn hối cải, Thiên Chúa lại cho xuất hiện một thủ lãnh từ giữa các chi tộc, để giúp họ chống ngoại xâm và để giúp họ sống trung thành với Giao ước.

Những thủ lãnh ấy có trách nhiệm thực hiện các phán quyết của Thiên Chúa nên được gọi là các thẩm phán.

Sách Thủ lãnh kể ra 15 vị thủ lãnh: Ót-ni-ên, Ê-hút, Sam-ga, bà Đơ-vô-ra, Ba-rắc, Ghít-ôn, A-vi-me-léc, Tô-la, Gia-ia, Gíp-tác, Íp-xan, Ê-lôn, Áp-đôn, Sam-sôn và Sa-mu-en. Trong số các vị thủ lãnh, có nhiều vị nổi bật, chẳng hạn như các ông Ghít-ôn, Sam-sôn, Gíp-tác...

Vị thủ lãnh cuối cùng là ngôn sứ Sa-mu-en, một gương mẫu nổi bật về thái độ lắng nghe tiếng Chúa.

III. CÁC VỊ VUA ĐẦU TIÊN

Sa-mu-en đã xức dầu tấn phong ông Sa-un lên làm vua, mở ra thời kỳ quân chủ.



1. Vua Sa-un (1030 tcn - 1010 tcn)

Vị vua đầu tiên của Ít-ra-en là Sa-un, thuộc chi tộc Ben-gia-min. Những năm đầu, ông thành công trong việc liên kết các chi tộc và đã đánh thắng dân Phi-li-tinh.

Tuy nhiên, là người được Thiên Chúa chọn và xức dầu để đại diện cho Ngài, nhưng ông đã không làm theo ý Chúa, vì thế, ông đã bị Thiên Chúa phế bỏ. Cuối cùng, trong cuộc chiến chống quân Phi-li-tinh, ông bị thua và tử trận.

CÁI TỬ CHUYỆN

VUA ĐÀ VÍT

TÌM ĐƯỢC XỨC DẦU 7

2. Vua Đa-vít (1010 tcn - 970 tcn)

Đa-vít thuộc chi tộc Giu-đa. Ông là một vị vua đạo đức và là một người lãnh đạo tài ba. Ông có công thống nhất đất nước, mở mang bờ cõi đến tận biển Đỏ. Ông đưa Hòm bia giao ước về Giê-ru-sa-lem và chọn nơi đây làm thủ đô chính trị và tôn giáo.



Qua ngôn sứ Na-than,
Thiên Chúa hứa cho
vương triều của Đa-vít
vững bền mãi mãi.
Điều này hàm ý Đấng
Cứu Thế sau này sẽ
là một vị vua, thuộc
dòng dõi vua Đa-vít.



3. Vua Sa-lô-môn (970 tcn - 931 tcn)

Triều đại Sa-lô-môn là thời huy hoàng nhất trong lịch sử Ít-ra-en. Ông nổi tiếng về sự khôn ngoan.

Ông xây dựng đền thờ Giê-ru-sa-lem, phát triển ngoại giao, thương mại, chính trị và văn hóa.



Các sách Châm ngôn, Khôn ngoan được gán cho ông, mặc dù ông không phải là tác giả trực tiếp.



Tuy nhiên, để xây dựng đền đài và phục vụ lối sống xa hoa, vua Sa-lô-môn đã bắt dân chúng phải chịu sưu cao thuế nặng khiến họ bất mãn.



Về mặt tôn giáo, ông không đạo đức và trung thành với Thiên Chúa như vua Đa-vít. Ông lấy nhiều vợ ngoại giáo và khi về già ông chạy theo họ thờ lạy thần ngoại, gây có' cho dân chạy theo các thần ngoại lai. Tất cả những điều đó đưa đến sự chống đối ngay trong thời Sa-lô-môn và dẫn đến cuộc ly khai, chia đôi đất nước sau khi ông qua đời.



CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, ngày xưa khi vào Đất Hứa, dân Ít-ra-en luôn bị cám dỗ chạy theo các thần của dân ngoại. Ngày nay chúng con cũng vậy. Xin Chúa giúp chúng con có đủ sức nói không với những gì khiến chúng con lìa xa Chúa để luôn sống trung thành với Chúa. Amen.

SỐNG LỜI CHÚA

1. Bài học tâm linh

- ✓ Thiên Chúa chứng tỏ lòng trung thành và quyền năng của Ngài khi giúp dân Ít-ra-en tiến vào đất hứa. Thiên Chúa luôn giữ lời Ngài đã hứa. Với Đa-vít, Ngài hứa thiết lập một triều đại vững bền và từ dòng dõi ông sẽ phát xuất Đấng Cứu Thế.

✓ Khi dân Ít-ra-en vào đất hứa, Thiên Chúa luôn hứa với họ: “*Ta ở với con.*” Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta luôn phải chiến đấu để chiến thắng cám dỗ.

Thiên Chúa vẫn luôn thì thầm ở bên: “*Ta ở với con.*” Trong mọi công việc, chúng ta hãy cố gắng làm hết khả năng. Phần còn lại, chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh và sự quan phòng của Thiên Chúa.

2. Bài học thực hành

Tìm trong sách Công vụ tông đồ và cho biết vị vua nào được Thiên Chúa gọi ông là “*một người đẹp lòng Ta*” (Cv 13,22)?



GHI NHỚ



 **UBRAND**

Hai trăm năm đầu tại Đất Hứa, Thiên Chúa trực tiếp hướng dẫn dân Ít-ra-en.

Những khi cần, Thiên Chúa chọn một người từ trong dân làm thủ lãnh để giúp dân chống ngoại xâm và sống trung thành với Giao ước.

Vị thủ lãnh cuối cùng là ngôn sứ Sa-mu-en.



Theo yêu cầu của dân Ít-ra-en, Thiên Chúa đã chấp nhận cho họ chuyển sang chế độ quân chủ.

Ba vị vua đầu tiên của Ít-ra-en là Sa-un, Đa-vít và Sa-lô-môn. Đây là những người có công thống nhất đất nước và đưa Ít-ra-en trở thành một vương quốc hùng cường.



IV. KẾT THÚC

1. Dặn dò

2. Cầu nguyện kết thúc

