

GẶP GỠ 13

XUẤT HÀNH VÀ GIAO ƯỚC XI-NAI



LẠY CHÚA THÁNH THẦN





KARAOKE THÁNH CA CÔNG GIÁO

"Hát hay là cầu nguyện hai lần"





ÔN NỘI DUNG GẶP GỠ' 12



Thiên Chúa đã tuyển chọn ông Mô-sê để làm gì?

Thiên Chúa đã tuyển chọn ông Mô-sê để thực hiện công cuộc giải thoát dân Ít-ra-en khỏi Ai Cập, đưa họ về Đất Hứa là Ca-na-an.

Mô-sê là hình ảnh báo trước về ai?

Mô-sê là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-su, Đấng được sai đến để giải phóng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi.

**Nhìn vào con người Mô-sê,
chúng ta học được bài học gì?**

Nhìn vào Mô-sê, chúng ta học được:

- Lòng yêu thương đồng bào.
- Tinh thần trách nhiệm.
- Tận tụy với bổn phận được giao phó.
- Luôn sống gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện.

GẶP GỠ 13

XUẤT HÀNH VÀ GIAO ƯỚC XI-NAI



CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA



Dẫn vào Lời Chúa

Trong bài trước, chúng ta thấy Thiên Chúa đã chọn ông Mô-sê và trao cho ông sứ mạng đưa dân Ít-ra-en ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập.

Việc giải phóng dân Ít-ra-en ra khỏi Ai Cập và sau đó là cuộc hành trình dài 40 năm trong sa mạc cho đến khi dân vào tới đất Ca-na-an, thường gọi là cuộc xuất hành.

Bài học hôm nay, chúng ta tìm hiểu hai biến cố trong chặng đầu tiên của cuộc xuất hành:

- **Biến cố Vượt Qua**
- **Và Giao ước Xi-nai**

Đây là hai biến cố quan trọng đối với dân Ít-ra-en, làm thay đổi “vận mệnh” và chi phối cuộc sống của họ cho đến ngày nay.

Đoạn Lời Chúa hôm nay cho biết, trước khi đi tới việc ký Giao ước, Thiên Chúa đã ngỏ lời với dân Ít-ra-en như thế nào. Mời các em cùng lắng nghe Lời Chúa.

CÔNG BỐ LỜI CHÚA



Bài trích sách Xuất hành (Xh 19,3-8)

Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, Đức Chúa gọi ông và phán: “Người sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: Các người thấy Ta đã xử với Ai-cập thế nào, và đã mang các người như trên cánh chim bằng, mà đem đến với Ta.

Vậy giờ đây, nếu các người thực sự nghe tiếng Ta và giữ Giao Ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các người sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các người là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời người sẽ nói với con cái Ít-ra-en.”

Toàn dân nhất trí đáp lại: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo.” Ông Mô-sê thưa lại với Đức Chúa những lời dân nói.

Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa.

HIỂU LỜI CHÚA



**Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe
là một chuyện kể hay một bài giảng?**

***Đoạn Lời Chúa là một chuyện kể
về việc Thiên Chúa ngỏ lời với dân Ít-ra-en
qua trung gian ông Mô-sê***

**Có bao nhiêu nhân vật
được nhắc đến trong đoạn Lời Chúa này?**

Thiên Chúa, Mô-sê, các kỳ mục, dân Ít-ra-en.

Nhân vật nào là nhân vật chính?

Thiên Chúa, dân Ít-ra-en.

**Em hãy tìm câu tóm ý
hoặc câu tiêu biểu của đoạn Lời Chúa?**

C. 5: “Nếu các người thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta...các người sẽ là sở hữu của riêng Ta”.

Em hãy đặt một tựa đề ngắn cho đoạn Lời Chúa?

**Thiên Chúa đề nghị thiết lập giao ước
với dân Ít-ra-en**

I. XUẤT HÀNH: TỪ NÔ LỆ ĐẾN TỰ DO

Sau khi nhận sứ mạng, Mô-sê trở lại Ai Cập để yêu cầu Pha-ra-ô cho dân Ít-ra-en ra đi, nhưng Pha-ra-ô không chấp nhận.

Thiên Chúa đã cho Mô-sê giáng nhiều tai ương xuống Ai Cập để cứu dân Ngài. Người Ai Cập kinh hoàng, phải để dân Chúa ra đi.



Sau khi dân Ít-ra-en ra đi, Pha-ra-ô lại đổi ý nhưng Thiên Chúa lại can thiệp cách đặc biệt lạ lùng.

Ngài cho biển rẽ ra làm thành một con đường khô cạn cho dân Ít-ra-en đi qua an toàn. Sau đó Chúa lại ra lệnh cho ông Mô-sê giơ tay trên biển. Lập tức nước ập lại, nhận chìm quân đội của Pha-ra-ô.

Hằng năm, dân Ít-ra-en long trọng nhắc lại biển cổ này trong bữa ăn mừng lễ Vượt qua và vị gia trưởng sẽ kể lại biển cổ xuất hành cho con cháu.



Khi đi ra khỏi Ai Cập, dân Ít-ra-en là một đám dân hỗn tạp. Chỉ khi đã vào sa mạc, tất cả mới chấp nhận một nếp sống chung, một mục đích chung, một pháp luật chung và một sự lãnh đạo chung.

Qua Mô-sê, Thiên Chúa không chỉ giải phóng đám dân ấy khỏi ách nô lệ, mà Ngài còn quy tụ họ lại thành một dân tộc, một dân tộc tự do, một dân tộc chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa.



II. GIAO ƯỚC XI-NAI

Qua Biển Đỏ, dân Ít-ra-en đi tới núi Xi-nai. Tại đây, Thiên Chúa đã ký kết Giao ước với dân Ít-ra-en:

- Dân Ít-ra-en nhận Thiên Chúa làm Chúa của mình, chỉ thờ phượng một mình Ngài và tuân theo các điều Thiên Chúa phán dạy.
- Thiên Chúa nhận dân Ít-ra-en làm dân riêng của Ngài và hứa sẽ che chở bảo vệ họ.

Các điều khoản của Giao Ước Xi-nai tóm lại trong Mười Điều răn, chi phối tất cả đời sống của dân Ít-ra-en sau này.

KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN



Đạo Đức Chúa Trời có Mười điều răn:

Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.

Thứ bốn: Thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: Chớ giết người.

Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: Chớ lấy của người.

Thứ tám: Chớ làm chứng dối.

Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: Chớ tham của người.

► MỠI NGÀY MỘT ĐỀ CƯƠNG



KINH CHÚA - KINH ĐỌC HÀNG NGÀY
NGƯỜI ĐỌC : LONG NGUYỄN

III. RA ĐI KHỎI CHÍNH MÌNH VÀ THUỘC VỀ THIÊN CHÚA

Nhờ đi ra khỏi Ai Cập, dân Ít-ra-en từ thân phận nô lệ trở thành một dân tộc tự do.

Nhờ Giao ước Xi-nai, họ trở thành dân riêng của Thiên Chúa.

Nhờ bí tích Rửa tội:

- ✓ Chúng ta bước từ đời sống nô lệ tội lỗi sang đời sống tự do.
- ✓ Chúng ta đã được tái sinh thành một người mới:
 - người con của Chúa Cha,
 - chi thể của Chúa Giê-su
 - và đền thờ của Chúa Thánh Thần.



CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa đã giải thoát con khỏi tội lỗi và ban hồng ân được làm con Chúa qua bí tích Rửa tội. Xin cho con biết sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban. Amen.

1. Bài học tâm linh

Sau khi nghe Thiên Chúa đề nghị Giao ước, dân Do Thái đã đồng thanh nói: *“Mọi điều Đức Chúa phán bảo, chúng tôi xin làm theo”*.

Qua bí tích Rửa tội, Thiên Chúa cũng ký một Giao ước, nhận chúng ta làm con của Ngài.





Cũng như dân Do Thái, chúng ta được mời gọi sống trung thành với Giao ước đã ký với Thiên Chúa qua việc tuân giữ 10 điều răn là các điều khoản của Giao ước.

2. Bài học thực hành

Mẹ của thánh Lu-y vua nước Pháp thường nói với ngài: *“Mẹ thà thấy con chết trước mặt mẹ, còn hơn thấy con phạm một tội trọng”*. Nhớ lời mẹ dặn, thánh Lu-y đã sống trung thành với lề luật Chúa suốt đời.

Bạn hãy làm một giao ước với Chúa như vua thánh Lu-y.





- Lễ Vượt qua là lễ kỷ niệm việc Thiên Chúa cứu thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập. Việc đi qua biển Đỏ báo trước về bí tích Rửa tội.
- Nhờ đi qua phép Rửa trong máu Chúa Giê-su, ta bước từ đời sống nô lệ tội lỗi sang đời sống tự do của người làm con Thiên Chúa, để sống cho Thiên Chúa và cho mọi người.

- Qua Giao ước Xi-nai, Thiên Chúa nhận Ít-ra-en làm dân riêng và hứa sẽ che chở họ, còn dân thì hứa trung thành thờ phượng một mình Thiên Chúa và tuân giữ Luật Ngài ban.
- Luật Chúa được tóm tắt trong Mười Điều răn. Thiên Chúa dạy ta phải sống theo luật này để xứng đáng với ơn gọi làm người. Sau này, Chúa Giê-su sẽ hoàn thiện các luật đó trên nền tảng yêu thương.

- Qua giao ước của bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi từ bỏ con người cũ với những thói hư tật xấu để sống làm người con tự do của Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.

V. KẾT THÚC

1. Dặn dò

2. Cầu nguyện kết thúc

