

GẶP GỠ 12

ÔNG MÔ-SÊ NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA



KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN



Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần
thiên liêng sáng láng vô cùng/ chúng con
xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng
chúng con/ là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời/
và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong
lòng chúng con/ chúng con xin Đức Chúa
Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời/ xưa
đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi
lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ/ thì rày
chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho
Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy
dỗ chúng con làm những việc lành/ vì công
nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là
Chúa chúng con. Amen.



**ÔN NỘI DUNG
GẶP GỠ 11**

Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham những gì?

Thiên Chúa hứa ban cho tổ phụ Abraham:

1. Một miền đất phì nhiêu làm cơ nghiệp riêng.
2. Một dòng dõi con cháu đông đảo.
3. Và từ dòng dõi này Đấng Cứu Thế sẽ ra đời.





**Tổ phụ Abraham đã
nêu gương gì cho chúng ta?**

Abraham đã nêu gương cho chúng ta về
một lòng tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa.



Ông Áp-ra-ham chính là tổ phụ
của chúng ta trong*Đức tin*.....



GẶP GỠ 12

ÔNG MÔ-SÊ NGƯỜI CỦA THIÊN CHÚA



CHUẨN BỊ NGHE LỜI CHÚA



Đọc kỹ Cựu Ước, chúng ta sẽ dần dần hiểu được tình yêu của Thiên Chúa. Để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa đã kêu gọi từng người cộng tác với Ngài.

- ✓ Trước hết, Thiên Chúa đã gọi Áp-ra-ham để qua ông, Ngài gây dựng nên một dân tộc, một dân riêng nhận lãnh lời hứa của Ngài.
- ✓ Tiếp đến, để giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã chọn Mô-sê.

Chúng ta cùng lắng nghe sách Xuất hành kể lại việc Thiên Chúa trao cho ông Mô-sê sứ mạng giải thoát dân Ít-ra-en.

CÔNG BỒ LỜI CHÚA



Bài trích sách Xuất hành (Xh 3,7-10)

Đức Chúa phán: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật,

xứ sở của người Ca-na-an, Khét, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. Bây giờ, người hãy đi! Ta sai người đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập.”

Đó là Lời Chúa – Tạ ơn Chúa.

HIỂU LỜI CHÚA



Đoạn Lời Chúa vừa rồi
là một chuyện kể hay
một bài giảng?

Đây là một **chuyện kể**
về việc

Thiên Chúa

sai ông Mô-sê

đưa dân Ngài ra khỏi Ai Cập.



Có bao nhiêu nhân vật
được nhắc đến trong đoạn Lời Chúa này?

Có 2 nhân vật:
Thiên Chúa và Mô-sê.



Em hãy tìm câu tóm ý
hoặc câu tiêu biểu của đoạn Lời Chúa này?

*Xh 3,10: “Ta sai người đến với Pha-ra-ô để
đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi
Ai Cập.”*



Em hãy đặt một tựa đề ngắn
cho đoạn Lời Chúa?

Sứ mạng của ông Mô-sê.



I. ĐƯỢC CHỌN TỪ BÉ

- Đang khi con cháu ông Gia-cóp bị người Ai Cập áp bức thì Thiên Chúa chuẩn bị một người sau này sẽ cứu họ, đó là ông Mô-sê.
- Vua Ai Cập ra lệnh cho toàn dân của mình: *“Mọi con trai Do Thái sinh ra, phải ném xuống sông Nin.”*



Khi vừa chào đời, cậu bé Mô-sê được người mẹ đem giấu, bị thả trôi sông, và tình cờ được công chúa động lòng thương vớt lên, sau đó đem về hoàng cung. Cậu Mô-sê đã được nuôi dưỡng và giáo dục trong triều đình Ai Cập.



Một ngày kia, vì bệnh vực một người đồng hương, ông đã giết một người Ai Cập, và vì thế phải trốn chạy vào sa mạc Ma-đi-an.

Trong thời gian chần chừ giữa sa mạc, ông đã được kinh nghiệm đặc biệt về sự gặp gỡ Thiên Chúa. Tại đây, Thiên Chúa cho ông biết tên Ngài và trao cho ông sứ mạng giải thoát dân Ít-ra-en.



II. NGƯỜI HẾT LÒNG VỚI SỨ MẠNG

Ít-ra-en là một dân cứng đầu cứng cổ, hay lắm bằm kêu trách gây sự với Mô-sê khiến ông cảm thấy lẻ loi cô độc và chán nản. Ông thốt lên cùng Chúa: *“Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con.”*

Nhưng rồi ông vẫn gắn bó với dân mình. Mỗi lần dân phạm tội khiến Chúa nổi cơn thịnh nộ, muốn tiêu diệt dân, ông Mô-sê đều đứng ra khẩn cầu cho họ.

Tuy Mô-sê là người đại diện Thiên Chúa để truyền lệnh Ngài cho dân, nhưng ông cũng đứng về phía dân đến mức ông dám liên đới chịu chết với dân. Cái chết của ông bên ngoài đất hứa cho thấy ông một lòng liên đới với số phận của họ.



Ông Mô-sê là hình ảnh báo trước Chúa Giê-su, Đấng sẽ đến giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, và quy tụ chúng ta thành dân mới của Thiên Chúa.

III. ÔNG MÔ-SÊ VÀ NGƯỜI TRẺ

Ông Mô-sê luôn gắn bó với dân tộc mình. Chúng ta ngày nay cũng được mời gọi dù ở đâu cũng luôn **yêu mến đất nước, bảo vệ và xây dựng các giá trị văn hóa đạo đức của dân tộc mình.**



Mô-sê còn là
gương mẫu cho
chúng ta về **một**
con người lãnh
đạo tài ba.



Nơi ông Mô-sê,
chúng ta còn học
được **tinh thần**
trách nhiệm, **chịu**
đựng những khó
khăn và sự hy
sinh cao cả.



Điều quan trọng nhất
mà ta học được nơi
ông Mô-sê là **đời
sống gắn bó mật
thiết với Chúa.**



CẦU NGUYỆN



Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương ông Mô-sê, nỗ lực rèn luyện bản thân, quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi để trở nên người hữu ích cho quê hương đất nước và cho Hội Thánh.

SỐNG LỜI CHÚA

1. Bài học tâm linh

- Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ngài vẫn nhớ lời hứa với các tổ phụ và chọn ông Mô-sê để cứu vớt dân Ngài.
- Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta. Ngài thấu suốt mọi nỗi khó khăn, khốn khó của chúng ta. Hãy tin tưởng và cậy trông nơi Ngài.
- Hôm nay, Chúa cũng đang sai mỗi người chúng ta như đã sai Mô-sê. Hãy lắng nghe và quảng đại đáp lời.

2. Bài tập về nhà

- Viết một lời tâm sự với ông Mô-sê, nói lên điều mình cảm phục nơi ông.



IV. KẾT THÚC

1. Dặn dò

2. Kết thúc

