

Gặp Gỡ 23

NHÂN ĐỨC



CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ



XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN



Kiểm tra Gặp gỡ 22

TỘI LỖI



Câu 1: *Tội là gì?*

T. Tội là lời nói, việc làm hoặc ước muốn trái với luật Chúa dạy, là xúc phạm đến Chúa, làm hại chính mình và người khác.



Câu 2: *Có mấy thứ tội?*

T. Có hai thứ tội:
Một là tội trọng,
Hai là tội nhẹ.



Câu 3: *Tội trọng là gì?*

T. Tội trọng là cố tình phạm luật Thiên Chúa trong những điều quan trọng mà chúng ta đã kịp suy biết.



Câu 4: *Tội trọng làm hại chúng ta thế nào?*

T. Tội trọng làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa và nếu không hoán cải, chúng ta phải xa cách Ngài đời đời.



Câu 5: *Tội nhẹ là gì?*

T. Tội nhẹ là lỗi phạm một điều luật nhẹ hoặc một điều quan trọng, nhưng chưa kịp suy biết hay chưa hoàn toàn ượng theo.



Câu 6: *Tội nhẹ làm hại chúng ta thế nào?*

T. Tội nhẹ không làm mất tình nghĩa giữa chúng ta với Thiên Chúa, nhưng làm cho chúng ta giảm bớt lòng yêu mến Chúa, dễ hướng chiều về điều xấu và dễ phạm tội trọng hơn.

Câu 7: Các thói xấu có liên hệ với những mối tội nào?

T. Các thói xấu có liên hệ với bảy mối tội đầu:

- Một là kiêu ngạo,
- Hai là hà tiện,
- Ba là dâm ô,
- Bốn là hờn giận,
- Năm là mê ăn uống,
- Sáu là ghen ghét,
- Bảy là lừa dối.



KIỂM TRA THỰC HÀNH

Tuần qua, em có nhớ xét mình mỗi tối và đã quyết tâm từ bỏ nét xấu như thế nào?

ĐỌC CHUNG CÂU TÂM NIỆM



*Than ôi! Tội trọng nặng nề,
Khiến ta bạc nghĩa, lỗi thề với Cha.
Thành tâm sám hối thiết tha
Trở về đoàn tụ bên Cha nhân lành.*

ĐỌC CHUNG CÂU KINH THÁNH

Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Ki-tô Giê-su.

(Rm 6, 11)

Gặp Gỡ 23

NHÂN ĐỨC



Chuẩn bị nghe Lời Chúa

Để thăng tiến đời sống thiêng liêng, chúng ta không những phải xa lánh tội lỗi mà còn phải luyện tập các nhân đức.

Vì thế, thánh Phaolô đã khuyên dạy các tín hữu hãy quý chuộng và thực hành các nhân đức, để sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

Trích thư của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu (Pl 4,8-9)

Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Đó là Lời Chúa – tạ ơn Chúa.

HIỂU LỜI CHÚA



Đoạn Lời Chúa vừa nghe, thánh Phaolô khuyên các tín hữu hãy để ý đến những điều gì?

Để ý những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen...

Trong đời sống, những điều nào là cao quý đáng khen mà chúng ta nên bắt chước?

*Thành thật, siêng năng,
quảng đại...*

- Những điều cao quý, đáng khen mà thánh Phaolô khuyên các tín hữu là những đức tính tốt hay còn gọi là nhân đức.
- Có mấy thứ nhân đức?

Gặp gỡ hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ những điều đó.

Câu 1: *Nhân đức là gì?*

T. Nhân đức là xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện.



Xu hướng thường xuyên là động lực
đích thực và sâu xa, không ngừng
thúc đẩy con người hướng về sự thiện,
giúp hình thành những thói quen tốt.

Thói quen tốt là những hành vi
tích cực được hình thành
và lặp đi lặp lại thường xuyên.

Một số ví dụ:

Từ lúc còn nhỏ, sáng nào thánh Saviô cũng dậy sớm để đi tham dự thánh lễ. Hôm nào nhà thờ chưa mở cửa, Saviô quỳ ở ngoài cửa cầu Chúa và cầu nguyện cho đến khi cửa mở.



“Tôi không làm được những điều trọng đại. Nhưng tôi muốn tất cả những gì tôi làm, ngay cả những gì nhỏ nhất nhất, là để vinh danh Thiên Chúa”.

Ngày 10 Tháng 3
Thánh Đaminh Saviô (c.1857)



Mỗi sáng, khi vừa thức dậy, bạn Thanh thường làm dấu Thánh giá dâng ngày cho Chúa và xin Chúa chúc lành cho ngày sống của mình.

Mỗi khi đi học về,
bạn Hùng thường làm
một vài công việc để
giúp đỡ cha mẹ.



Nhân đức là khuynh hướng bên trong
giúp con người hình thành những thói
quen tốt để làm điều thiện.

Câu 2: *Có mấy thứ nhân đức?*

T. Có hai thứ:

- Một là nhân đức nhân bản.
- Hai là nhân đức đối thần.

Nhân đức nhân bản:

Khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ...

Nhân đức đối thần:

Đức tin, đức cậy, đức mến.

Câu 3: *Nhân đức nhân bản là gì?*

T. Nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.

Đức tính căn bản là đức tính đóng vai trò “**bản lề**”, quy tụ các đức tính khác như: Khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ...

Điều chỉnh các hành vi là **dùng ý chí và lý trí để làm chủ bản thân** trong việc lựa chọn các hành động sao cho đúng.

Ví dụ: Trước đây, bạn A có thói ăn cắp vặt. Nay, bạn A biết đó là điều sai, bạn đã quyết tâm từ bỏ thói xấu đó.

Điều tiết các đam mê là điều chỉnh các hành vi cho thích hợp.

Ví dụ: Năm trước, bạn B thường xuyên trốn học đi chơi dẫn đến kết quả học tập thấp kém. Năm nay, bạn đã điều chỉnh thời gian cho phù hợp giữa học và chơi, nên kết quả học tập của bạn đã tốt hơn.

Như thế, nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.


Câu 4: *Nhân đức đối thần là gì?*

T. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho người kitô hữu, để hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.



Nhân đức siêu nhiên là các nhân đức
được Thiên Chúa ban cho các tín hữu.

Sở dĩ gọi là nhân đức đối thần
vì **đối tượng trực tiếp** của nhân đức này
là chính **Thiên Chúa**, giúp các tín hữu
trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa.



Nhờ các nhân đức đối thần, con người có thể đối thoại và gặp gỡ Thiên Chúa.


Ví dụ:

- Nhờ lòng tin, ông Abraham đã đi vào cuộc đối thoại và gặp gỡ với Thiên Chúa (x.St 12,1-5);
- Nhờ lòng tin, nhiều người đã gặp gỡ Chúa Giêsu và được chữa lành (x.Mt 9,1-38; Mc 4,44; 10,52).

Hành động như con cái Thiên Chúa
là sống theo gương Chúa Giêsu
và làm theo những điều Chúa dạy.

Chính Chúa Giêsu là người con hiếu thảo
của Chúa Cha: *“Con là Con yêu dấu của
Cha, Cha hài lòng về Con”* (Mc 1,11).

*Nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên
con cái của Thiên Chúa và được mời gọi
sống theo Lời Chúa dạy.*



Như vậy, nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho người kitô hữu, để hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.

CÙNG CỐ



Câu 1: *Nhân đức là gì?*

T. Nhân đức là xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện.

Câu 2: *Có mấy thứ nhân đức?*

T. Có hai thứ:

- Một là nhân đức nhân bản.
- Hai là nhân đức đối thần.

Câu 3: *Nhân đức nhân bản là gì?*

T. Nhân đức nhân bản là những đức tính căn bản giúp con người điều chỉnh các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn nếp sống cho phù hợp với lý trí và đức tin.

Câu 4: *Nhân đức đối thần là gì?*

T. Nhân đức đối thần là nhân đức siêu nhiên mà Thiên Chúa ban cho người kitô hữu, để hành động như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng sự sống đời đời.

CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, Cha đã ban cho chúng con tình yêu và ân sủng để chúng con không những được làm con cái của Cha mà còn đủ khả năng để sống theo tinh thần mà Cha hằng mong ước.

Xin ban cho chúng con đầy lòng tin, cậy, mến để luôn sống theo mẫu gương của con Cha là Chúa Giêsu, hầu mai ngày xứng đáng lãnh phần phúc vinh trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.



SỐNG LỜI CHÚA

SINH HOẠT GIÁO LÝ



HÁT: ĐI TÌM GIÊSU

HÃY ĐIỀN TỪ VÀO CHỖ TRỐNG:

1. Nhân đức là **xu hướng** thường xuyên và bền vững để làm **điều thiện**.

2. Nhân đức nhân bản là những đức tính **căn bản** giúp con người **điều chỉnh** các hành vi, điều tiết các đam mê, hướng dẫn **nếp sống** cho phù hợp với lý trí và **đức tin**.



3. Nhân đức đối thần là nhân đức **siêu.nhiên** mà Thiên Chúa ban cho người kitô hữu, để **hành.động** như con cái Thiên Chúa và đáng hưởng **sự.sống** đời đời.

Ghi nhớ

..... ngày tháng năm



Ý CHÍNH

Nhân đức là xu hướng thường xuyên và bền vững để làm điều thiện.





THỰC HÀNH

Em tập sống hài hòa
và giúp đỡ mọi người.



ĐỌC CHÚNG CẬU TÂM NIỆM



*Noi gương Chúa, sống thương yêu
Sẵn sàng tha thứ, làm điều Chúa mong.*

ĐỌC CHUNG CÂU KINH THÁNH

Thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý.

(PI 4,8)



DẶN DÒ



The image shows the interior of a grand Gothic cathedral. The architecture is characterized by high, ribbed vaulted ceilings and massive, fluted stone columns. Stained glass windows in various colors (red, blue, green, yellow) are set within the arches. The nave is filled with rows of dark wooden pews, and the floor is covered with a green carpet. The lighting is warm, highlighting the intricate details of the stonework and wood. A white banner with green text is overlaid at the bottom of the image.

CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ

CÙNG ĐẾN VỚI CHÚA

