

GẶP GỠ 1: PHỤNG VỤ LÀ GÌ?



**GẶP GỠ 1:
PHỤNG VỤ
LÀ GÌ?**



Khái niệm Phụng Vụ

Các cử hành Phụng Vụ

Phụng Vụ qua các thời đại

Thừa tác viên trong Phụng Vụ

Nội dung cử hành Phụng Vụ

Thời gian cử hành Phụng Vụ

Nơi cử hành Phụng vụ

Sống Phụng vụ

I. Khái niệm Phụng vụ

- **Phụng:** Là thờ phượng,
tôn kính,

- **Vụ:** Công việc

→ **Phụng vụ:** Việc thờ
phượng chính thức của toàn
thể Hội Thánh, để tôn vinh
Thiên Chúa và **đem lại ơn
cứu độ cho con người.**



PHỤNG VỤ # PHỤC VỤ.

**Phục vụ là những việc tốt
mà con người làm cho
nhau.**

II. Các cử hành phụng vụ

- Thánh Lễ
- Các bí tích
và các á bí tích
- Các giờ kinh
phụng vụ



**Bí tích Thánh Thể là trung tâm
điểm của phụng vụ vì cử hành
mầu nhiệm vượt qua**

III. PHỤNG VỤ QUA CÁC THỜI ĐẠI



Tìm hiểu thêm PHỤNG VỤ

TRONG KINH THÁNH

A. TRONG CỰU ƯỚC

ABEN

chọn con
chiên béo
tốt làm của
lễ dâng lên
Thiên
Chúa.



CAIN

chọn hoa
màu xấu
làm của lễ
dâng lên
Thiên
Chúa.

Thiên
Chúa
chấp nhận
của lễ của
Aben
dâng với
lòng
thành
thật



Thiên
Chúa
không
chấp nhận
của lễ của
CAIN dâng
với lòng
không
thành thật

Con cái Noe dâng lễ vật
lên Thiên Chúa, sau
biến cố đại hồng thủy.



Thiên Chúa khi tạo dựng nên con người, Ngài đã đặt trong con người chiều kích thiêng liêng để họ hướng lên Thiên Chúa và tôn thờ Ngài.



ABRAHAM HIẾN DÂNG LỄ VẬT



Dâng đũa con duy nhất làm của lễ toàn thiêu



ABRAHAM DÙNG CON CỪU ĐỂ TẾ LỄ THAY CHO CON MÌNH



ABRAHAM ĐÃ LÀM THEO MỆNH LỆNH CỦA THIÊN CHÚA.



MÔ SÊ ĐƯỢC CHÚA CHỌN



**CHÚA TRAO CHO
MÔSÊ 10 ĐIỀU RĂN
TRÊN NÚI**





**Thiên Chúa truyền cho
Mô-sê các nghi thức thờ
phượng, mà con cái
Israel phải tuân giữ đến
muôn đời.**

B. TRONG TÂM ƯỚC

Chúa Giêsu giữ lại một số các nghi thức ấy, để lập nên một giao ước mới trong dân thánh mới của Người. Như trong Thánh Lễ, nghi thức Thánh Thể.



1. Từ phụng tự Do Thái giáo đến Phụng vụ Kitô giáo.

Phụng vụ Kitô giáo bám rễ sâu trong phụng tự Do Thái giáo. Nói cách khác phụng vụ của Hội Thánh trong giai đoạn đầu vay mượn những yếu tố của Do Thái giáo, nhưng cũng mang những nét đặc thù của Kitô giáo. *(đọc Thánh Kinh, giải thích Lời Chúa, cầu nguyện bằng Thánh vịnh, các cử chỉ đứng, ngồi, quỳ...hoặc các yếu tố vật chất như nước, lửa, hương...)*

2. BỐN THỂ KỶ ĐẦU TIÊN



Cử hành phụng vụ không đồng nhất trong chi tiết, nhưng luôn bảo đảm tính tông truyền và sự trong sáng của đức tin Kitô giáo.

Trong Giáo hội sơ khai:

Giáo hội chưa có nghi thức chung, chủ yếu là ứng khẩu. Vì lúc đó Giáo hội đang bị bách hại, sống trong hầm trú, chưa có sinh hoạt chung, chưa có các bản văn chung.



3. THẾ KỶ IV-VI

-**Năm 313:** Hoàng đế Constantino ra chiếu chỉ tha đạo.

-**Năm 380:** Kitô giáo trở thành quốc giáo của đế quốc Roma



→ Phụng vụ được cử hành trong các thánh đường đồ sộ, nghi lễ phụng vụ mang những nét trang trọng, phẩm phục phụng vụ mang màu sắc lễ hội Roma. Các đan viện tổ chức cầu nguyện, các giờ kinh phụng vụ.

- **Thế kỷ V:** Hội thánh có 5 tòa giám mục quan trọng - **Tòa Thượng Phụ**

+ Roma

+ Constantinop

+ Alexandria

+ Antiokia

+ Giêrusalem

Các Tòa thượng phụ với những nghi lễ khác nhau, tạo nên ***gia đình phụng vụ***

Nghi lễ, Ca-đê



a. Nhóm Antiokia

-Có những cử hành phụng vụ riêng với nhiều nghi lễ khác nhau: ***nghi lễ Antiokia, Ca-đê, Bydantin, Acmeni...***

b. Nhóm Alexanria

- Chủ chương thần học độc tính thuyết (***Chúa Giêsu chỉ có một bản tính duy nhất***)
- Có hai nghi lễ: ***Cóp và Êtiopi*** (dùng ngôn ngữ Hy Lạp và Cóp (Ai cập cổ))



4. GIAI ĐOẠN CANH TÂN

a. Công đồng Trento (1545-1563)



a. Công đồng Trento (1545-1563)

Công Đồng Trento mở ra kỷ nguyên mới và có ảnh hưởng lâu dài trong lịch sử phụng vụ của Hội Thánh khi xác định:

+ Chính thức 7 bí tích.

+ Thánh lễ chủ yếu gồm hai phần: ***bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể.***

+ Chỉ dùng ngôn ngữ Latinh trong phụng vụ.

+ Biên soạn sách giáo lý chung làm nền tảng cho việc dạy giáo lý và canh tân phụng vụ.

b. Công đồng Vaticano II (1962-1965)

Kế thừa và tiếp tục đường lối canh tân của Công Đồng Trento. Vừa trở về nguồn Thánh Kinh và Thánh Truyền, vừa hội nhập văn hóa để dân Chúa tham dự phụng vụ cách chủ động và tích cực.



IV. THỪA TÁC VIÊN TRONG PHỤNG VỤ

Chính Đức Kitô vị Thượng tế hành động trong phụng vụ





IV. THỪA TÁC VIÊN CỦA PHỤNG VỤ

THỪA TÁC VIÊN CỦA PHỤNG VỤ

Trong tất cả phụng vụ của Giáo hội, Đức Kitô là **Chủ Tế Chính, Chủ Tế Vô Hình.**

Còn Giáo hội là **Chủ Tế Hữu Hình.**

TRONG PHỤNG VỤ

**Đức Kitô toàn thể,
bao gồm:**

- Giáo Hội Trần Thế.**
- Giáo Hội Thiên Quốc.**

GIÁO HỘI TRẦN THẾ.

Chức tể trong Giáo hội trần thế:

Có hai chức tể:

Chức tể **CỘNG ĐOÀN.**

Chức tể **THỪA TÁC.**

CHỨC TƯ TẾ CỘNG ĐOÀN:

Là chức tư tế dành cho tất cả
mọi người đã lãnh nhận
Bí tích Rửa Tội.



CHỨC TƯ TẾ THỪA TÁC

Là chức tư tế dành cho một số người nam, có đủ điều kiện để làm

Linh mục hay **Giáo mục.**



GIÁO HỘI THIÊN QUỐC

Hiệp với triều thần thánh
trên trời cùng dâng lễ
để ca tụng tôn vinh Thiên
Chúa. Nhất là với Thánh
Giuse và Đức Mẹ Maria.



- **Hội Thánh ở trần gian
cử hành phụng vụ với
tự cách là tự tế.**

*(mỗi người hoạt động
theo phận vụ riêng trong
sự hợp nhất của Chúa
Thánh Thần)*



V. NỘI DUNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

- Cử hành màu nhiệm Đức Kitô trong đó màu nhiệm **Tử Nạn** và **Phục Sinh** là tuyệt đỉnh và trung tâm của mọi cử hành.
- **Cử hành:** vừa tưởng niệm vừa hiện tại hóa màu nhiệm cứu độ.
- **Tưởng niệm:** nhắc nhớ những gì Chúa đã làm
- **Hiện tại hóa:** nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần màu nhiệm đó được thể hiện cách sống động trong hiện tại và sinh ích lợi cho con người.

VI. THỜI GIAN CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

1. Ngày Chúa Nhật:

- a. chiếm một vị trí quan trọng
- b. Ngày của Chúa
- c. Ngày họp cộng đoàn Kitô hữu
- d. Ngày nghe đọc Lời Chúa và cử hành Thánh Thể
- e. Ngày mọi người hân hoan chia sẻ

2. Ngày trong tuần.

Các ngày trong tuần được thánh hóa nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn, nhờ việc cử hành Thánh Thể. Trong tuần sống thái độ lắng nghe Lời Chúa và phục vụ tha nhân.



3. Năm phụng vụ:

Trong năm phụng vụ, Hội thánh mừng mầu nhiệm Nhập Thể và mầu nhiệm Cứu Độ của Chúa Giêsu Kitô, trong lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh.



Trong năm phụng vụ
có 5 mùa:

Mùa vọng;

Mùa Giáng Sinh;

Mùa Chay;

Mùa Phục Sinh;

Mùa Thường Niên.



VII. NƠI CỬ HÀNH PHỤNG VỤ



**Nhà thờ là nơi ưu tiên vì nơi đây
Thiên Chúa chọn để gặp gỡ dân Ngài.**

VIII. SỐNG PHỤNG VỤ

- Siêng năng tham dự Thánh lễ, Châu Thánh Thể, các cử hành bí tích.
- Tham dự phụng vụ cách tích cực, tập trung tâm trí bằng việc chuẩn bị tâm hồn. đồng thời đem ra thực hành Lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày.

CÂU HỎI THẢO LUẬN

**Để tham dự Thánh lễ cách ý thức,
sốt sáng và tích cực ta cần phải làm gì?**

SINH HOẠT: CÂU ĐỒ

1. Người trần mắt thịt như ta
Có quyền tha tội như Cha trên trời.

Linh mục



2. Mình vàng đội mũ cũng vàng
Đêm ngày mang Chúa chẳng màng tới ai.

• **Bình Thánh**



3. BỐ con lớn bé rửa nhau

Đem chậu đem nước gội đầu người ta

Người ta kêu khóc chẳng tha

Ghi tên bố mẹ người ta làm gì?

Rửa tội



A silhouette of a person with their arms outstretched, standing against a bright, golden sunset. The sun is low on the horizon, creating a strong lens flare effect. In the upper center of the image, a glowing, ethereal figure of Jesus with arms outstretched is visible against the bright sky. The overall scene is one of spiritual hope and prayer.

CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ

A silhouette of a person with their arms raised in prayer, standing against a bright, golden sunset. The sun is low on the horizon, creating a lens flare effect. In the sky above, a glowing, ethereal figure of Jesus with arms outstretched is visible. The overall scene is warm and spiritual.

CHÚC EM TRÀN ĐẦY Ơ'N CHÚA