



GẶP GỠ 18

THỜI LƯU ĐÀY BÊN BA-BY-LON

CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ



XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN



KIỂM TRA
GẶP GỠ 17

CÁC NGÔN SỬ



1. Các ngôn sứ là ai?
2. Sứ mạng của các ngôn sứ là gì?
3. Tóm tắt giáo huấn của các ngôn sứ.

1. Các ngôn sứ là ai?

Các ngôn sứ là những người được Thiên Chúa kêu gọi và sai đi để nói Lời của Chúa cho Dân Ngài.

2. Sứ mạng của các ngôn sứ là gì?

Các ngôn sứ có sứ mạng nhắc cho dân nhớ lại tình thương của Thiên Chúa, tố cáo sự phản bội của họ và kêu gọi họ từ bỏ nếp sống tội lỗi mà trở về với Thiên Chúa.

3. Tóm tắt giáo huấn của các ngôn sứ.

- Phải thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
- Phải giữ đạo thật lòng, nghĩa là kính sợ, yêu mến Thiên Chúa và vâng phục Ngài.
- Việc thờ phượng phải đi đôi với việc sống công bằng xã hội.
- Đấng Cứu Thế sẽ đến giải thoát dân Ngài.

Đọc lại lời Chúa nói với Giê-rê-mi-a khi sai ông đi: “Ta sai người đi đâu, người cứ đi; Ta truyền cho người nói gì, người cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với người để giải thoát người” (Gr 1,7-8).
Em suy nghĩ gì về câu này?

Dẫn vào Lời Chúa

Trong các gặp gỡ trước, chúng ta thấy ngay từ lúc ra khỏi Ai Cập đi trong sa mạc rồi vào Đất Hứa, lịch sử Do Thái luôn in đậm những lần bất trung đối với Thiên Chúa. Còn Thiên Chúa như người cha nhẫn nại, giáo dục con cái bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong gặp gỡ 17, chúng ta thấy nhiều lần Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến cả hai miền Nam, Bắc để nhắc nhở, cảnh cáo.

Thế nhưng cả vua quan lẫn dân chúng đều không nghe lời các ngôn sứ. Hậu quả là cả miền Bắc lẫn miền Nam đều bị mất nước và bị đi đày.

Trong cảnh lưu đày, dân Do Thái đau khổ ê chề. Nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục sai các ngôn sứ đến để nâng đỡ họ, giúp họ hoán cải và hy vọng sẽ đến ngày được giải thoát.

Một trong những khuôn mặt nổi bật trong thời gian này là ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Vị ngôn sứ này nói nhiều về niềm hy vọng.

Mời các em đứng lên, lắng nghe lời Chúa nói qua vị ngôn sứ này.

CÔNG BỐ LỜI CHÚA



Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en (Ed 37,11-14)

Bấy giờ, Người phán với tôi: Hỡi con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Ít-ra-en. Nay chúng vẫn nói: “Xương cốt chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rời đời!” Chính vì thế, người hãy tuyên sấm, hãy nói với chúng: Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, nay chính Ta mở huyết cho các người, Ta sẽ đưa các người lên khỏi huyết và đem các người về đất Ít-ra-en.

Các người sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, khi Ta mở huyết cho các người và đưa các người lên khỏi huyết, hơi dân Ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các người và các người sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các người định cư trên đất của các người. Bây giờ, các người sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa.

Đó là Lời Chúa - Tạ ơn Chúa

HIỂU LỜI CHÚA

Có bao nhiêu nhân vật được nhắc đến trong đoạn Lời Chúa này? Nhân vật nào là nhân vật chính?

**Những nhân vật được nhắc đến :
Người (Đức Chúa), ĐỨC CHÚA,
tôi, nhà Ít-ra-en, dân Ta.**

Nhân vật chính: ĐỨC CHÚA

Hành động của nhân vật chính?

phán, mở huyệt, đưa các người lên khỏi huyệt, đem các người về đất Ít-ra-en, đặt thần khí của Ta vào trong các người, sẽ cho các người định cư trên đất của các người, đã phán là ta làm.



Tìm câu tóm ý hoặc câu tiêu biểu của đoạn Lời Chúa và đặt một tựa đề ngắn cho đoạn Lời Chúa.

Câu tóm ý:

Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyết cho các ngươi, Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyết và đem các ngươi về đất Ít-ra-en. (Ed 37,12)

Tựa đề ngắn: Dân Chúa sẽ được hồi sinh.

I. Dân Giu-đa bị lưu đày

- Năm 605 tcn, Giu-đa bị Ba-by-lon đô hộ.
- Năm 597 tcn, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo chiếm Giê-ru-sa-lem, bắt vua Giu-đa và một số người ưu tú đi đày sang Ba-by-lon.
- Năm 587 tcn, quân Ba-by-lon đánh Giê-ru-sa-lem lần hai, phá huỷ cả thành lẫn đền thờ, bắt nhiều người đi đày sang Ba-by-lon.

Họ bước đi trong chán chường vô vọng, đau khổ vì thiếu thốn, nhưng thử thách lớn nhất là đức tin:

- Thiên Chúa đã ở đâu khi Giê-ru-sa-lem bị huỷ diệt, và giờ đây Ngài ở nơi nào?
- Phải chăng tất cả chỉ là ảo vọng?
- Đền thờ, Hòm bia giao ước, hàng tư tế có ích gì?

II. THIÊN CHÚA HUẤN LUYỆN DÂN NGÀI TRONG THỜI LƯU ĐÀY

Trong 50 năm bị lưu đày tại Ba-by-lon, dân Do Thái rất chán nản vì mất tất cả. Họ nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Họ tưởng nhớ về Giê-ru-sa-lem mà thở than, như Thánh vịnh 137 diễn tả: “Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nước nở mà tưởng nhớ Xi-on.” (Tv 137,1)

- Nhờ các ngôn sứ, đặc biệt Ê-dê-ki-en và I-sai-a đê nhậ nâng đỡ, dân bị lưu đày dần nhận ra ý nghĩa của đau khổ trong cuộc lưu đày.
- Họ hiểu ra tội lỗi của họ và Thiên Chúa sửa phạt là để họ quay trở lại với Ngài, sống trung thành với Giao ước.
- Thiên Chúa sẽ đổi mới và thâu họp họ lại thành một dân mới để đem ánh sáng của Ngài đến cho muôn dân.

Từ đó dân Do Thái nỗ lực canh tân đời sống đạo qua việc hăng say học hỏi Lời Chúa. Sách Lễ luật và lời của các ngôn sứ được sưu tập. Các Thánh vịnh được dùng làm lời cầu nguyện chính thức của dân Chúa. Đó là những tài liệu nền tảng làm nên bộ Kinh Thánh Cựu Ước sau này.

III. Bài học thử thách và người trẻ chúng ta

- Hãy kể ra những hoạn nạn, đau khổ mà bạn hoặc những người bạn quen biết gặp phải trong cuộc sống.
- Đây là nguyên nhân những hoạn nạn, đau khổ đó?
- Đứng trước những hoạn nạn, đau khổ đó, bạn hoặc những người bạn quen biết phản ứng thế nào?

- Đứng trước những hoạn nạn, đau khổ đó, bạn hoặc những người bạn quen biết phản ứng thế nào?

- Bài học của dân Do Thái khi bị lưu đày bên Ba-by-lon có soi sáng cho những đau khổ mà bạn hoặc những người bạn quen biết đang gặp phải không?

Đúc kết

Có những đau khổ do bản thân ta gây ra, nhưng cũng có những đau khổ không phải do ta. Đứng trước những đau khổ, nhất là trước những tai họa xảy đến ngoài ý muốn, ta dễ bị chán nản, thất vọng và nghi ngờ tình yêu quan phòng của Chúa.

Kinh nghiệm của dân Chúa nơi đất lưu đày cho thấy Thiên Chúa vẫn luôn là Đấng yêu thương và trung tín. Gian truân, hoạn nạn mà Chúa cho phép xảy đến là cách Ngài dùng để giáo dục, thanh luyện đức tin của chúng ta, giúp ta trưởng thành hơn trong tình yêu đối với Ngài. Tuy nhiên không bao giờ Thiên Chúa lại thử thách vượt quá sức chúng ta, bởi vì khi đóng cửa này, Thiên Chúa sẽ mở cánh cửa khác cho ta.

CẦU NGUYỆN

GLV: Xưa kia trên đất lưu đày, ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã loan báo Chúa sẽ ban Thần Khí của Ngài cho dân Chúa, giúp họ thật lòng trở về mà sống theo đường lối Chúa. Nay xin Chúa cũng tuôn đổ Thần Khí Chúa trên chúng con.

Tất cả (hát): Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

GLV: Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1). Xin cho chúng con biết luôn lắng nghe lời Chúa Giê-su dạy bảo.

Tất cả (hát): Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

GLV: Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự và yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu chúng con.

Tất cả (hát): Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

GLV: Xin cho chúng con tin chắc rằng: dù gian truân hay khốn khổ, đói rách hay hiểm nguy, bắt bớ hay gươm giáo, hoặc bất cứ sức mạnh nào khác, không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su.

Tất cả (hát): Lạy Chúa, xin ban xuống trên chúng con Thần Trí tác tạo của Chúa. Người đổi mới tâm can, đổi mới muôn lòng.

III. SỐNG LỜI CHÚA

Bài học tâm linh:

- Thiên Chúa sửa phạt chúng ta vì yêu thương chứ không phải vì ghét bỏ.
- Trong mọi biến cố của đời sống, tôi cần biết tin tưởng vào Chúa. Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi.



Thực hành:

Suy nghĩ về những khó khăn hoặc thử thách hiện nay của mình. Tôi sẽ vượt lên khó khăn này như thế nào?



DẶN DÒ



CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

